

Sommerudflugt den 17.08.2019

Tur- og festudvalget havde arrangeret sommerudflugt. Se indbydelsen [her >>](#).

Der var tilmeldt 14, og vi samledes ved Kjærsgårdsvej i Silkeborg og kørte i private biler mod Jelling. Destinationen var Kongernes Jelling. Du kan læse mere om Kongernes Jelling på deres hjemmeside [her >>](#).

Vi fik en grundig og levende forklaring af rundviseren, først inde i oplevelsescentret, og bagefter ude i terrænet ved højene og Jellingestenene. Vejret var dårlig med smudsregn og blæst. Der er fra toppen af nordhøjen en flot udsigt over hele området. Man ser på billedet en del af kirkegården, der sammen med det øvrige anlæg er UNESCO's naturarv.



Vi var også inde i kirken, hvor opmærksomheden også faldt på det



smukke gulv i granit. I nærheden af prædikestolen er der markeret i gulvet, hvor Gorm den Gamle formodentlig ligger.

Vi fandt herefter en nærliggende skovlegeplads, hvor vi indtog vores frokostmadpakke. Selv om det var un-

der tag, var det halvkøligt i det våde vejr.

Bagefter kørte vi tilbage til oplevelsescentret. Det er udformet flot og pædagogisk – noget for alle generationer. Her kan man udforske fortidens levevis og -konger fra før middelalderen. Det kan anbefales af alle at se, og så er det ganske gratis, hvis man ikke benytter rundviser.

Herefter kørte vi til Vestbirk Vandkraftværk. Det var nu blevet fint vejr. Så vi gik langs den opdæmmede Gudenå, ned til kraftværket.

Her fik vi en Interessant gennemgang af værkets teknik. Vi så også de gamle turbiner, der er taget ud af drift. Se mere om kraftværket [her >>](#).



Vi drak kaffen i det nærliggende madpakkehus.

Herfra kørte vi til den genfundne bro, der ikke ligger langt fra kraftværket. Du kan læse mere om historien [her >>](#).

Herefter gik turen hjem til Silkeborg, hvor Bodil og Erling tog imod på Højmarkstoften. Her bød udvalget på en bedre middag med hovedret, dessert og efterfølgende kaffe.

Under kaffen fik vi et indlæg af Lilly og Hermann. De sang og spillede. Først en sang der handlede om dagliglivet i sommerhusets grundejerforeningen – oprindeligt benyttet til grundejerforeningens 50-års jubilæum. Se et videoklip [her >>](#).

Herefter gav de et rigtigt revynummer – ja se selv [her! >>](#).

Det var en rigtig vellykket sommerudflugt med rige oplevelser og dejligt samvær. Det dårlige vejr først på dagen kunne slet ikke ødelægge stemningen.

Stor tak til Bodil og det øvrige tur- og fest udvalg.